

Geert

© Tekst: Henk Deters

© Muziek: Maurice Koonings

***Geert was hiel biezonder
Haaj iets wat ik bewonder
Klaen van stuk en altied druk
En gewoon op zuuk naor zien geluk
Soms kiek ik naor de maon,
En dan zie ik 'm wer staon
Of op un kruk, mar altied druk
Dan zeg ik niks..... en ik wens um veul geluk***

Ik kende Geert al lang
Vanaf den roeëje fiets, zaoiets
Den roeëje fiets was ald ut urst op schaol
En ok thuus ut urste van allemaol

De roeje droad van Geert
Die moje gaol, den carambole
Wedstrijd doen? Wedde dat ik win
Dat ik ier as geij, bej den auto bin

Da's ut wereldje van Geert
Geschape as un wapen
Tigge iederiën, den um nie begreep
Waar ie ongewild steeds opnaej noar greep

Onvermoeibaar vechtend
Vur erkenning, vur respect
Ut miste zien effect
D'n druk den steeg, trok de accu leeg